





# Enok Elefant

Tutelitut! Här kommer trumpetande Enok fram då han vandrar i korridoren på jakt efter ett mumsigt blomkålshuvud. Den lille rackaren har tillfrisknat snabbt från sina åkommor snabelknut och klumpfot. Enok tycker det är lite jobbigt att åka in på sjukan i tid och otid och dränera en snabel som har blivit rödfärgad efter att han har ätit pistagenötter och fått en otrevlig allergichock. Men han håller modet uppe med glatt humör och roar alla i sin omgivning. Igår satt han nere i lekterapin med sina nya vänner och skrockade glatt:

- Vad händer om en katt har röda hund? Varför heter Gunde Svan svan och Magnus Ugglan ugglan, de är väl människor?

Alla skrattade och klappade förtjust händerna. Frida Fisk, Gullan Groda och Greger Giraff sa alla i munnen på varandra:

- Du är för rolig Enok.

Enok dansade en schottis och svarade:

- Ja, det är jag verkligen.

Sen har Enok ett enastående minne och kan både rapa och rappa. Den senaste musiktrudilutten går såhär:

- Åhhhh... Bombastic eller fantastic. Minnet har jag i behåll och jag för er nynna en sång. Sitter på barnsjukhuset här och där och jag är nog lite kär i en tjej som hoppar och leker och är här för hon leker med raketer. Borta i hörnet sitter Tage som har så ont i sin mage. Wohoo. Yeahhh snabel i ur och skur jag sjunger i moll och rappar i dur.

Enok är egentligen en liten elefant fast han är stor. Idag är han fyra år och väger 375 kilo. Det är tusen miljarder procent mer än hans vän näbbmusen Nefertiti. Om man är stor måste man också vara snäll och det är verkligen Enok.

Han bor i en by utan namn med sin stora släkt i ett flerfamiljshus. Han tycker att det är viktigt att skoja och skämta. Det är ett sätt att klara av tråkigheter. Folk och få har stort förtroende för Enok. Det är viktigt att man har förtroende för folk. Det blir enklare då.

Undra hur Enoks nästa sång kommer att låta?







# Frida Fisk

Den korpulente, rosenkindade glada doktorn gick sin rond på barnsjukhuset och stannade glatt till vid sjuksäng 427.

- Nämen är du inte riktigt fisk? Frågade doktorn.

Frida Fisk kisade lite och torkade sömnpulvret ur sina ögon.

- Nej, jag har fenbrott och gälsporre. Det bränner så i min fena och gör ont när jag andas. Lite som om jag vore på torra land.

- Hmm... Ja, du är stel som en pinne. Som en fiskpinne.

De båda skrattade åt det dåliga skämtet.

Doktorn fortsatte:

- Men det ska vi ordna idag. Jag har ordinerat fiskleverolja.

Frida hade hittat till barnsjukhuset då hon olyckligtvis kilade fast sin fena i en svängdörr på småskolan i Fiskebäck. Nu är den omplåstrad och Frida Fisk har fått humöret tillbaka.

Hennes stora släkt hälsar ofta på. Hon tycker det är väldigt skojigt och stimmigt när hennes farfar Clownen kommer på besök med sin röda näsa. Hennes farfar är en clownfisk. Han brukar åka en liten Renault men får soppatorsk så ofta att han numera tar spårvagnen ända fram till centralen.

Hennes bästa vän är också på barnsjukhuset - Sara sill. Hon blev inlagd. Om sommaren då tiden är som bäst leker Frida med sin vän Sara bland Kosters öar där de brukar bita tyska badgäster i fötterna och sen simma där i från jättejättefort medan de blåser luftbubblor fyllda med skratt och minnen.

När Frida blir större vill hon gärna jobba med pyssel. Vännerna här tycker hon är så duktig då hon kan göra märkliga figurer i zenitlera och fixa fint med flörtkulor och tapetklister. Frida Fisk gillar att man ser att saker och ting går framåt och att även små insatser leder till stora saker. Det är härligt.

Undrar vad Frida gör för pyssel nästa gång?







# Greger Giraff

Greger Giraff och hans flickvän Georgina är båda långa och ståtliga och är duktiga på det här med giraffspråket. Ibland kan de båda bli lite irriterade om det kliar bakom öronen på dem. För är det en sak som giraffer inte kan göra så är det att klia sig bakom öronen. Greger hetsar inte upp sig i onödan utan är lugn som en bunke fil.

Greger fick en knut på halsen och försökte själv hitta ett botemedel och en lösning. Det resulterade att han provade lösningsmedel. Ibland har han en Inga på halsen. Det är grannflickan som använder honom som rutschkana och de har så roligt tillsammans. Han bjuder henne på en härlig åktur medan hon kliar honom bakom örat.

- Ensam är inte stark.

Brukar Greger säga.

- Ja, det är sant och dessutom är mångfald bättre än enfald.

Brukar grannflickan Inga svara. De skrattar så gott ihop.

Greger har valt att bosätta sig i ett långt ställe med massa drag i, i Långedrag. Där agerar han ibland miljövänlig gräsklippare på hög höjd då grannarna frågar om han vill hjälpa till.

Han tycker väldigt mycket om sin halvbror och sysslingar som allihop bor i en egensnickrad stuga vid danska kusten. På sommaren brukar de hälsa på där och äta praliner hela dagarna medans de sitter i sina färgglada solstolar och läppjar på varsitt stort glas iste medan de försöker klura ut vad molnen liknar.

På barnsjukhuset är Greger den självklara giganten då det ska hissas flaggor för att fira bemärkelsedagar. Besökare brukar i bland skaka glatt på huvudet och säga till honom:

- Ja du Greger, du är sannerligen inte orolig.

Då brukar Greger se på dem med sina bruna sammetsögon och klokt förkunna:

- Det är bättre att var rolig än orolig.

Undrar hur giraffspråket låter?







# Gullan Groda

Gullan Groda kan ibland känna sig lite hopplös när benen inte bär. Hon har fått puss-sjukan och kraxar så förskräckligt då det river som ett järn i halsen. Puss-sjukan är resultatet av att hon provat lyckan med grodor som olyckligtvis inte förvandlats till prinsar. Men den trevliga sjuksköterskan har sagt att med lite kvack-salva blir hon så gott som ny igen.

Gullan gillar att överraska och att bli överraskad. Hon har faktiskt varit på sjukhuset en gång förut. Då blev hon till den milda grad överraskad av en hungrig fransman som hette Jean-Claude. Hon tog ett skutt rakt upp i taket och slog sitt lilla stackars grodhuvud i ljuskronan och fick åka saftblandarbilen in till akuten för att rätta till problemet.

Gullan vet att det är viktigt att leva på hoppet och har alltid roliga saker att se fram emot. Det är viktigt. Ibland är det svårt när man är sjuk men att vara sjuk är en del av att vara frisk.

Gullan Groda bor med sin roliga kompis Ullan Grodan. Tillsammans hyr de en källarvåning i fjärdehand bredvid en liten korvkiosk i stadsdelen Majorna. De brukar sy klänningar och kuddfodral av gamla roliga trasor de hittar i secondhand-butiker.

Gullan har så himla många syskon och kusiner att det är svårt att hålla reda på alla. Varje år brukar de ha en familjeträff och alla tycker det är roligt och härligt när familjen träffas. De sitter under det stora björkträdet och berättar urbana skrönor och historier om nutidslegender. Det är viktigt att man samsas och strösslar kärlek till varandra.

Ibland brukar Ullan skratta så att magen värker. Nästa gång kanske hon får besöka sjukan för att bota det.

Undrar om nästa groda Gullan pussar förvandlas till en prins?

