

## Summering av 2013

Denna alltför-försenade årsummering har skickat till personer jag tycker är roliga och gör skillnad.

Marcus Persson, Jessica & Hanna, Teo Härén, Babben, Barack Obama, 一点红房子在树林 Viola Sörensson, Claire Parsons, Kalle Polis, Pekke & Anna, KM, Annakarin Nyberg, Patric Risan, Olga, Johanna & Stefan, Ann-Sofie, Petter Stordalen, Jenny & Malin, Jimmy Antonsson.

1

Tänk vilken skillnad det är på ordet "Impossible" om du bara lägger till en liten grej och gör ett mellanslag då blir nämligen ordet någonting helt annat: "I'm Possible". En dagsobservation så god som någon.

Nu är det populärt med Herngrens filmatisering av 100 åringen som försvann aktuell på landets biografier. Boken är strålande men det jag är mest fascinerad över är Robert Gustafssons sminkning som enligt utsagor tar 5-6 timmar. Märkligt och häftigt att man kan ändra skepnad med avancerat Karlssons klister och latexmaterial.

Om vi nu lever till vi är hundra då borde 1 år rimligtvis vara 1 % av vårt liv. Det är rätt häftigt vad man kan hinna med på 365 dagar om manken läggs till. Å andra sidan verkar de flesta tycka att de hinner med alltför lite. Kanske beror det ibland på för lite reflektion och inbyggd otålighet. Tänk vilka otaliga gånger mer intryck vi får idag om vi bara går tillbaka till bondesamhället. Hjärnan känns ibland som om den är i ett ständig epilepsi-sinne. Bodil Jönsson och Owe Wikström samt det underbara alstret "Enklare Liv" kan lära oss mycket om tiden och kanske hur vi ska förhålla oss till den.

Kvantfysiker vill gärna få oss att tro att en timme är 60 minuter. Men det är för lätt. Tid är en känsla. Ett av de mest häpnadsväckande tidsexperimenten vid Stanford var de båda grupperna som skulle uppskatta just 60 minuter. Ena gruppen placerades i ett rum utan fönster med brunfärgade tapeter och

en unken doft från avloppet. Där fick de sitta på huk och titta in i väggen utan att prata med sina gruppmedlemmar. Den andra gruppen bjöds på avancerad fruktsallad och skumpa och skrattade och dansade i en härlig kåk med utsikt över oceanen. Och naturligtvis uppfattade de tiden olika. De i rummet som kan uppfattas om en tortyrkammare trodde de suttit där sedan tidernas begynnelse medan de i cocktailparadiset knappt förstått att tiden börjat. Så olika det kan vara. Ibland funderar jag på tiden.

Låt oss ta en 10 åring som ska bli 100 år. Då har han levt 10 % av sitt liv. Undra om han uppfattar tidsaspekten fortare eller långsammare än just en 10 åring. Om en 10 åring uppfattar att livet går 10 gånger långsammare än en 100 åring innebär det då att en 1 åring upplever att tiden går 100 gånger långsammare än en 100 åring. Kanske beror det på hur roligt de har och vilka de umgås med. Jag tror det.

Vissa saker ristats obevekligen in i tiden:

Mänlandningen. Palmes Död. Fotbolls VM 1994. Estonia. 19/5 2012.

Nu 2013 den 22 februari då jag satt i allsköns ro och tittade på människor som passerade revy på Oslo Centralstation ringde min syster: Du bör nog komma hem nu. Farsan mår inte bra. Det visade sig att han vaknad tidigt om morgonen och sa till vår mamma att han hade svårt att känna sina ben och en hemsk huvudvärk. Han var en person som inte brukade klaga i onödan. Det typiska draget av seg fjällbjörk.

På väg in till sjukhuset brast en anyerism. Nu har jag ingen medicinsk utbildning men jag förstår att vi har massa gummiband inuti vårt huvud som kopplas samman på olika sätt och dessa kopplingar har olika funktioner. Det finns stora och små gummiband och vissa är viktigare än andra. Hjärninfarkt tror jag det kallades gammalt tillbaka. Det kan drabba vem som helst när som helst. Det drabbade också min klasskamrat Niklas för ett par år sedan. Om

dessa brister blir det tokigt i och med att syre och blodtillförsel inte riktigt kommer fram till vitala organ.

Det visade sig att det var frontalloberna som var skadade och mycket annat också. Det är det värsta scenariot. Sen lär man sig en del på IVA.

Exempelvis sitter vår temperaturmätare i huvudet och när de inte fungerar så börjar maskineriet sakta stänga av. Det blir bara så. Tänker lite på hur ironiskt det är att bara ett stenkast från livets slutskede och Umeå Universitetssjukhus ligger barnavdelningen där jag själv var inskriven under 5 år. Tillfällena som dessa är märkliga och folk betar sig på olika sätt.

Den 5 mars var jag på Universitetet och försökte prata lite alternativt tänkande med studenter. Samma eftermiddag gick till sjukhuset en sista gång och satt där och fundera. Män i Anderssons släkte ska inte ligga på IVA utan de ska somna i sömnen när de är 90 bast.

Den kvällen tog jag flyget till Bergen för att ta hand om 45 pratglada och intensiva jänkare som ska lotsas längs norska kusten. Morgonen därefter den 6 mars ringde min mamma och berättade att pappa gått bort 07.29. Där stannade min tid.



Ett av de många små samhällen längs norska kusten. | sin vinterskrud.

När vi ett par dagar senare var på båten med mina gäster satt jag med kikare ute på däck mitt i natten och inte långt från Skervö visade sig norrskenet från sin allra bästa sida. Hela himlen sprakade av färgkavalkader. Mike från Lace Placid slog sig ner och bjöd på pilleknarkare. Han var en mångsysslare som ägde oljepumpar i Texas och startat en fiskodling och föreläste om sin passion "Backyard hunting". Han tog till orda: "I truly liked your lecture earlier with regards to the language and the Scandinavian spirit. You're a damn good talker and funny as hell" "Is that or Johnny Walker talking?" sa jag torrt. Vi skrattade och han fortsatte "Well buddy this is a great tour, this is truly Gods backyard and I wonder about these majestic lights that cracks up the skies" Vi tog en klunk och jag pekade över himlavalvet "Mike, you see that light that almost looks like the Golden Gate bridge" "Yeah I do" "You see they call that passage Bifrost in the mythology and it is the passage that connects the living from the dead and we are waiting on either side, longing for one another".



430918-130306

---

## Småfolk

Jag gillar honom och han verkar gilla mig. Viggo heter han. Gudsonen. Just för stunden är det tydligen helikoptrar och traktorer som tar största uppmärksamheten och sen måste det vara spännande att ha installerat sig i ett hus med yta där man kan springa omkring och gömma sig och leka med antingen sina egna fötter eller hammare och kloss. Tänk att man kan växa så mycket på så kort tid.

Om utvecklingskurvan i kilo hade fortsatt hade den sett ut något i stil med 1. Nyfödd 3 kilo och en halvmeter lång 2. Ett år 10 kilo. Det är 7 kilos viktökning om den fortsatte skulle man väga 700 kilo när man är 100 år. Inte undra på att ett gymkort säljer så bra. Och om man hade haft samma längdutveckling hade man enligt BVCs kurva varit omkring 25 meter lång som hundraåring då ett barn snittar en längökning med omkring 25 centimeter för så året. BMI för hundraåringen hade varit 1.1 och för den nyfödde 12. Jag fick äran att fira jul med Viggo och hans entourage. Där fanns farmorfarfar & Mormormorfar och en bror med bihang och en syster med likaså. Och sen charmknuttens föräldrar. Det mest unika var att det var första gången jag åt grönkål. "Haha har norrlänningen aldrig ätit grönkål" "Hmmm...och jag förmodar att ni har ätit surströmming".

Det är visst en halländsk tradition och man rör det med lite mjölk tror jag och sen kryddor och annat roligt och sen blir det gott. Det var en himla trevlig julafton och tomten var given succé som följde med sedvanlig soffkoma. Kul att se hur olika familjer firar. Viggo han drog en för att sedan köra ett primalvrål som påminde om Pernilla Wahlgrens fyrstrukna fissa och sedan mumsade han i sig ett par ischoklad samt garvade åt tomten och rockade loss till sin farsas gitarrspelande för att sedan somna under en stor grå kudde. En vanlig dag på kontoret låter det som.

När man står som betraktare är det roligt att höra hur föräldrar snackar till sina barn när det är dags att klä på dem: "Hörru vill du ha de grå-blå-gröna-röda-gula-orange skorna och hur är det med jackan passar det med regnjackan eller vinterjackan eller kanske den här tunna jackan eller tja du kanske inte behöver någon jacka alls". Eller när de äter "Är du mätt nu. Eller är du inte mätt. Kanske är du halvmätt. Eller oj du ser ut som om du har ont i magen fast nu såg du ut som om du inte har ont i magen".



Måste vara svårt att välja som liten. Lika svårt som att bestämma sig över PPM fonderna. Ibland kanske man kan prata lite mer som man gör till hundar. 1. Kom 2. Ut. 3. Nu. Jag minns att jag tänkte på den här sortens kommunikation första gången då min syster Helenas son Pontus var en tvärhand hög. Nu gick det väl inte så tokigt i alla fall. Sonen är idag en högst funktionsduglig varelse i samhällets tjänst. Men å andra sidan när vi pratar med vuxna så är det så många olika val vi ber folk göra hela tiden:

"Skarevarakaffe eller te eller du bara vill ha vatten och till det har vi rullrän och syltmunk fast också ett knäckebröd. Förresten är du laktosintolerant eller glutenmänniska. Jamen just det vill du ha kaffet i en mugg eller kopp eller där du kommer ifrån kanske ni dricker på fat. Socker och mjölk. Bitsocker eller strö eller förresten du kanske är diabetiker och när det gäller mjölk

kanske du föredrar 1 % så här i bantningshysterins tidevarv fast tjockgrädde är ju också gott. Fast du kanske inte har några tillsatser i ditt kaffe”.

Roligt också det här med att man ska säkra allting – nu har jag faktiskt tack och lov inga småbarnsföräldrar i bekantskapskretsen som är uberöverskyddande, vilket jag tycker är ett sundhetstecken.

Men jag minns när jag följde med på Babyproffsen för en tid sedan och säljaren sa något i stil med ”Jasså ni ska ha barn. Jaha. Den här kommunikationsradion är ett måste det säger jag bara” ”Aha sa den blivande mamman, hur kommer det sig att den är så nödvändig?” Säljaren fortsatte ”Jomen vet du om du inte har den kan ditt barn förmodligen dö”. Och så fortsatte det. Världens bästa affärsidé torde vara att skrämman folk från vettet och sen sälja på dem en frälsning som förlöser skrämhelickan. Idag har ju vissa förskolor förbjudit småfolk att både klättra i trä och använda björnklistor. Jag minns att björnklistor smakade rätt bra och gav inga större eller långvariga effekter. Lite skit rensar magen och skrubbsår skapar goda historieberättare.

Polaren Classe är sund och när hans första guldklump damp ner var det många i hans bekantskapskrets som yttrade ”Jaha det här förändrar väl allting nu när ni måste anpassa er hela tiden” Stockholms-ikonen Clas rynkade på ett par buskiga ögonbryn ”Ja Jr han får ta och anpassa sig. Jag var faktiskt här först. På lördag tar en båt tur med gamla skorven och den här nya krabaten. Han har inget val. Tänka sig, han kanske till och med blir sjösjuk. Och förresten på onsdag ska jag inte missa CL på puben. Lillen får ha ett par hörselkåpor och sen stoppar jag honom i en Babybjörn. Problem löst”.

Nästa gång jag och Viggo hänger skulle jag vilja mata ankor och gå på badhuset. Det här med att babysäkra hela världen diskuterar säkert folk till förbannelse. Jag generellt emot det och det är säkert Eberhart också, denna

fantastiska människa som skrivit ”| trygghetsnarkomanernas rike” bland mycket annat. Läs den. Tacka mig sen.



Bra bild på Viggo (gitarr Fmoll) och Sixten (basröst Springsteen).

På tal om små folk fick ju min amerikanska syster Emily och hennes man en minsting för några månader sedan. De har inte bestämt namn ännu men jag tror det ser ut som en Toker från de Sju Dvärgarna. Kul med folk som skrattar så där även när de blir lite äldre. Jag tjatade med Emily häromdagen – hon har tillsammans med sin svägerska startat en litet grafisk design & foto



företag. De kommer att gå bra för dem. De är båda väldigt driftiga. Min amerikanska bror Brad han har nog sommarlov nu eftersom han är matte-lärare och baseball coach för en mindre High School. Han följer i sin pappas fotspår. Farsan Dan han är en legend i Missouri tack vare sitt enastående engagemang. Han har nog haft fler jobb än mig och trivs bra med det. Han är han ju bonde och tar hand om massa tunnland majs och massa kossor och 4000 grisar. Men sen är han historielärare och hjälper folk som har misslyckats i plugget att på sin fritid läsa upp sina betyg. Sen har hag alltid coachas basketboll och sen när prästen i den lilla kyrkan Lake Creek Church är borta så brukar han gå upp i predikstolen och prata om rätt och fel och sänt. Han är en ynnest att lyssna på. Förutom det är han alltid med i roliga upptåg och saker. Han skriver bra och är en trevlig och positiv person.



Gris på farmen i USA

Sen har vi ju min amerikanska syster Sara som har två barn och hon är duktig på att sälja hus och fastigheter. Branschen i USA har varit lite tuff men hon har detta till trots hållit näsan ovanför vattenytan och det funkar bra. Min amerikanska mamma Linda hon är special-lärare och sen försöker hon lära små folk att spela piano.



Emilys nyförvärv

## Ny släkting

På tal om släktingar har min yngsta syster Kristina gått och förlovat sig för ett par veckor sedan. Detta med filbunken Micke från megapolen Skorped några mil inåt landet från Övik. Idagsläget bor de i Gambyn som ligger utanför Sigtuna men har nu så sent som för ett par dagar sedan skrivit namnteckningarna på en 3 rok i Märsta. Tror det kommer passa dem alla tiders då det är nära till jobb och fritidssysslor.

Mickes mor och far driver ett tunnbrödsbageri och jag skrattade gott när följande scenario dök upp. Vi pratade lite om företagande och om tunnbröd och någonstans i kommunikationen delgavs följande "Jomenhuva de där tunnbrö hä gå som runt och de är rätt fint. De finns kunder. För ett tag sedan va de då någon som ringt och fråge mamma och pappa om de kun leverera tunnbrö från Uppsala till Haparanda till denna kedjas butiker. Men de sa som Nej för hä bli för myche jobb" "Jasså och vilka var det som hörde av sig" Micke kliade sig i huvudet "Hä va den här Coopen" (COOP reds anmärkningar). Ibland kan det vara skönt att säga nej antar jag.

Själv jobbar han med att sänka energikostnader för stora företag och jag tror han är väldigt bra på det han gör. Det var visst en rapport att han hade sänkt energiförbrukningen på ett par större objekt med 11 %. Jag frågade "Hur lyckas man med det" och fick svaret "Jomenvars man skruv liksom lite och sen få folk lär sig att hä bli litt kallare. Hä ä int mer me de". Det är skönt med enkla förklaringar på saker och ting.

Min syster hon försöker utreda behov för gamla i Socialtjänstens anda. Framförallt vilka hjälpmedel man kan tänkas behöva när man börjar bli en grå panter. Antar att det är allt från rullatorer till knivar med upp och nedvänt handtag för att göra det lättare att skära grova bröd.



Tavla av Viktor Hertz. Genialt tycker jag.

Min storasyrra Helena och hennes man Toni de är i skrivande stund i fjällen. De hade visst fått punktering på bilen så det blev att fixa med det och de får

prova fiskelyckan imorgon istället. De håller hus i Tärnaby [www.tarnaby.se](http://www.tarnaby.se) ett par veckor. De båda barnen Pontus och Rebecca börjar bli stora. Den äldste får snart börja övningsköra och pluggar till elektriker. Tror det passar honom utmärkt. Han har dessutom tagit skoterkörkortet så jag antar att lyckan är gjord. Nu var det visst pengar till bensin som skulle vara välbehövligt. Jag försökte prata om långsiktigt sparande och sånt men skotertokiga tonåringen brukar inte lyssna på det. Ibland kan jag förstå det.

Pontus är omtänksam och lite tyst. Fast jag tror tystheten bara har att göra med tonårstiden. Nu i våras innan det var dags att söka till gymnasiet sa hans mamma och pappa: "Hörru grabben nu får du höja betygen annars får du sova i vebon" "Jaja sluta tjöta". Sen höjda han alla betyg på en termin. Bra jobbat. Folk kan bara de vill. Även lata tonåringar. Han har många vänner och det gör mig glad.

Rebecca eller Rebban hon är 13 och duktig att lira innebandy. Nu går hon i sjätte klass och den skolan hon valt fokuserar på idrott. Det blir bra tror jag. Tror det blir toppen för en tuff benknäckare som Rebban.

Nu på radion handlar det om ett par som varit gifta i 70 år. Rätt häftig resa de måste varit med om. Hon säger: "Jamen hä ha som varit bra tyck ja". Han säger: "Jomenvisst hemligheten bakom de här äktenskapet är två ord. Ja älskling". Kanske ligger det något i det.

---

## Marcus Persson

Häromsistens tjatade jag med Marcus. Han och familjen brukar tillbringa många dagar ute i stugan (eller på landet som Stockholmarna säger med sin tveksamma nasala dialekt) i Julita. Det ligger tydligen i Södermanlands län eller om det är landskap. Här nedan har du Marcus gård.



Äsch nu ljög jag det är inte Marcus gård utan det är Julita Gård. Jag tror Tommy Myllömäke lagar mat där eller om han gjorde det på Julita Vårdshus. Nu blev jag osäker. Oavsett så kan man hitta mycket saker om man går in på [www.nordiskamuseet.se](http://www.nordiskamuseet.se) och kikar efter Gårdar och Slott. Tänk så mycket roligt det finns här runt våra husknutar.

Det är bra med en idékumpan som Marcus. En person som under vardagen sitter och räknar ut marknadsmässiga priser på hur mycket ett köpcentrum kan vara värt och sen klockan 17.00 går man hem och gör roliga saker. När jag var där hade han bryggt årets äppelmust så det fanns både socker och gäst i garaget och sen satt vi och pratade roliga och konkreta och även oroliga och okonkreta idéer. Ibland säger han till sin bättre hälft "Hörrududu jag har liksom kommit på en annorlunda idé" Hon himlar lite med ögonen "Är det i stil med den självgående snöslungan med inbyggd eldkastare och röststyrd kommandocentral eller den åttkantiga grävlingfällan med falllucka där din dotter satt fast ett par timmar" Marcus kliar sig då i huvudet "Nja inte riktigt. De här är bättre!".

Jag och Marcus garvar gott ihop. Kul när det klickar med folk. När Marcus och hans fru var nere förra gången och bodde på Novotel så gick vi runt och hans två barn var mest fascinerade över den döda and de hittade vid Röda Sten. Märkligt vad man kan vara intresserad av. Ibland tycker jag det vore skönt att ha en riktig nörd-hobby. Jag tror folk med specifika intressen mår

väldigt bra. Oavsett om det gäller att samla på lyktstolpar eller göra små figurer i zenit-lera. Jag tror sådana saker berikar.

---

## Musik & Film & Böcker

Senaste tiden har jag lyssnat mycket på musik och sett en del filmer. Brukar ta det lite då och då. Josh Groban och Van Morrison har gått varm och sen en country sjärna som heter Tate Stevens. Jag är osäker om det är texten eller musiken som jag lyssnar mest på. Det är nog en form av blandning. Häromdagen blev det några timmar med husgudarna Lundell och Winnerbäck. De orerar i samma klass om Peter Le Marc. Den sistnämnde kommer från Trollhättan så det är inte bara knark och bråk och styckmord där utan en del ljusglimtar finns. Det finns det på de flesta ställen.

14

## Söndermarken av Winnerbäck

Så som himlen ser ut  
En tisdag över skolans kommunala korridorer  
Klockan fyra i oktober  
Strax innan innan det mörknar  
Och det luktar från bespisningen  
Av halvhjärtad husmanskost  
Och löven ligger klistrade mot marken

Gråvita skyar  
Tandläkarväder  
Nån grävmaskin som sliter upp  
en cykelväg vid fotbollsplan  
Och nyponbuskar, nyponbuskar  
Hela vägen nyponbuskar

ser jag när jag blundar  
och nästan där så blev jag  
den jag är nu

Vill man veta allt om Ulf Lundell så finns det på [www.alltomuffe.nu](http://www.alltomuffe.nu) En guldgruva om man gillar hans verk. Just nu läser jag boken Jack som jag tummat sönder sedan tidigare. Det är en svenska klassiker och den debutroman som sålt mest och naturligtvis är det Uffe som står bakom detta mästerverk som kom ut redan 1976. Han var förresten den författare som började skriva mej och dej och ett av hans kännetecken är de långa och och beskrivande meningarna någonstans mellan hägg och syren.

I år har det blivit mindre bokläsning än vanligt för egen del men jag tänkte ta itu med det och skärpa till mig under 2014. Det blev 23 böcker under detta år. Det borde vara en bok i veckan. Det har man tid med. Ett par böcker jag gillade var "Bildningsakuten" och "Mannen som slutade ljuga" och "Så här inreder du ett saltvattensakvarium". Sen som husgudsböcker brukar jag bläddra sönder "4-timmars arbetsvecka" och "Simplify your life". Sen nu under julen fick jag en suverän bok som jag länge gått och trånat efter "Tänk Snabbt och Långsamt". Grym den!



Tate Stevens

Min gode vän Arturo som jag dök mycket med i Asien han är en av Mexicos främste filmkritiker – lite som en modern version av Nils-Petter Sundgren. Jag snackade med honom häromveckan då han stolt förkunnade att han nu var inne i en Ingmar Bergman period. Jag sa till honom: "Amigo - Tienes que salir y cazar algunas mujeres en lugar de ver cuando la muerte toca Schak". Jag får förklara den konversationen när vi båda har lite mer tid. Tänk vad man lär sig av folk. Han har en enastående förmåga att förklara komplexa saker på ett sådant sätt att lekmän som mig själv förstår. Det gäller det mesta han förklarar. Det är på något sätt en härlig känsla. Och att folk inte gör det på ett patroniserande sätt.

Vi pratade om filmen "En oväntad vänskap" och sen berättade Arturo hur det var att ha gått på filmskola i Cuba där han gjorde delar av sin utbildning. När vi träffades i Asien var han ansvarig för Mexicanska filminstitutet på något sätt men han är duktig på att delegera så en vecka i månaden åkte han upp till Bangkok för att förklara saker och resten av månaden var han på jour nere vid Similian Islands där vi hade fantastisk tid bland jättesköldpaddor samt pappegojfishar och andra vattenvarelser. Det är en fantastisk värld där under ytan. En av mina stora hjältar är Costeau och alla de resor den eccentriciska fransman gjorde med sitt älskade skepp Calypso.



Arturo håller låda med med liten släkting.

---



## Jeopardy

Ni som är så duktig och vetgirig kan ta och suga på dessa i sann Jeopardy anda. Tio snabba kunskapsfrågor.

Jag tror ni får minst alla rätt. Ibland kan jag tycka det är löjligt roligt med alla dessa små egensinniga kunskapsområden. Fast det när nog mest dagsformen som bestämmer det. Dock är kunskap den lättaste bördan att bära. Det kan man försöka komma ihåg då och då eller som någon vis person sa "Sure there is a cost for education. It is also a cost for ignorance".

1. Var sitter synen
  2. Vad hette den upptäcktsresande som landsteg i Botany Bay med sitt skepp HMS Endeavour
  3. Vilken asiatisk ö utsattes för en terroristattack år 2002
  4. Vad hette det första djuret i rymden
  5. Vilken stad var den första som James Cook landsteg när han anlände till Australien
  6. År 2005 kunde Norge fira ett jämnt jubileum som självständig nation. Hur många år hade då gått sedan Norge fick sin fulla självständighet
  7. Vad gjorde Lady Godiva enligt legenden
  8. Vad betyder den andliga ledaren Ghandis smeknamn Mahatma
  9. Vad är den medicinska termen för klassisk blödarsjuka
  10. Vem är Marcus Samuelsson
  11. Vem skrev boken "Tisdagar med Morrie"
  12. Vad har staden Umeå för smeknamn
  13. Vad hette han som Tengil höll som fånge i Katlagrottan  
Vilken legendarisk sportstjärna hette egentligen Edison Arentes Do Nascimento
  14. Vad är roten ur 37
  - 15.
-

## Ralph Waldo Emerson

En av mina favoriter som jag hittat några böcker av är upplysningsmannen Ralph Waldo Emerson som var väldigt produktiv under 1800 talet och en filosof inom samhällsfilosofiska strömningar. Han har naturligtvis skrivit tjocka böcker och funderat över det mesta men han är rolig och kärnfull i sina funderingar och har spottat ur sig en rad olika citat. Här är ett par tre stycken. Han är nästan lika bra som samhällskritikern Charles Bukowski. RWE är en person jag önskar man kunde sitta ner med och ta en busgrogg med. Ett par andra är Da Vinci och Judas och han som skrev boken *Simplify Your life*.

## Citat RWE

Det har aldrig funnits ett barn så underbart att inte mamman varit glad att det somnat.

Gud går in till varje människa genom en privat ingång

En vän kan räknas som naturens mästerverk.

”Att skratta ofta och mycket; att vinna intelligentas människors respekt och barns tillgivenhet; att förtjäna ärliga kritikers uppskattning och uthärda falska vänners svek; att uppskatta skönhet; att leta fram det bästa hos andra människor; att lämna efter sig en värld som är lite bättre tack vare ett friskt barn, en trädgårdstäppa eller förbättrade sociala förhållanden; att veta att åtminstone en levande varelse har kunnat andas lättare för att man har levat. Det är framgång.”



NB: Kiwifågel



MR-Piloterna.se

ett par personer som gör ett enastående arbete men som får för lite uppmärksamhet är Malin & Jenny som driver företaget MR-Piloterna. De jobbar med utbildning inom Mänskliga Rättigheter och jag är glad över att jag känner dessa båda driftiga individer. Det är det viktigaste av ämnen som fler företag och personer borde ta sig an och lyssna på. Surfa gärna in på deras sida och se till att beställa en föreläsning och utbildning. Klokhets i tiden.



Piloterna

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN

## Idéer

För några år sedan hade jag idéer kring mat och former. Det kan man få genom att ta vilken produkt som helst och sen ändra formen. Lite som den där myten (eller om den är sann ☺) om Bonzai-katten som valsade runt för några år sedan. Ett hemskt tänkande där man stoppade in en katt i en glasburk med viss form och sen växte katten och blev som formen. Tur att det inte var sant. Hursomhelst tänkte jag på mat och formen fyrkantig och kom fram till Square food som jag inte tycker är helt orimligt. Fyrkantiga pannbiffar och fyrkantiga potatispajer och fyrkantiga det mesta. Nu finns det ju fyrkantiga vattenmeloner som är framodlade. Själv tycker jag det borde vara praktiskt och mindre skrymmande.

För några veckor sedan kom den makabra klockan "dödsklockan" ut på marknaden. Det är alltid humor att se en egen idé förverkligas av någon annan. Det var en skiss för många år sedan att man med enkla parametrar räknar ut ett ungefärligt värde hur många timmar man har kvar och sen sätter man en nedräkning på en klocka. En smula stressande kanske och sen vet man aldrig om man blir överkörd av rälsbussen. Kul i alla fall att se att en del idéer plockas upp och verkställas av någon annan. Kika gärna i boken "Finnes Idéer Sökes Entreprenörer". Rätt bra. Sen blir det varje vecka några obligatoriska avsnitt av "Dragons Den" och "Shartanke". Det ger lite inspiration också.

Under 2013 har jag både sett och lyssnat och bedömt en hel del idéer och det har varit fantastiskt roligt. Allting är Pro-bono på det men det är ett område jag gärna skulle vilja utveckla på något sätt. Det är ibland roligt hur mycket "Dont kill my darlings" som finns hos personer med nya idéer. De som ibland sitter ner och lyssnar på lite feedback både positivt och förbättringspotentialsåsikter tror jag går ett steg längre.

Tycker det var ett roligt försök vi gjorde med Idéprenörerna där vi sålde idéer till företag. Det funkade rätt OK ett tag men tycker det vore värt ett mer gediget försök. Skrattade lite idag när Teo hade läst i tidningen att någon hade uppmärksammat "Nu finns det unika företag som säljer idéer för pengar" Det var ju något som Interesting.org gjorde för typ 15 år sedan. Och det var det som inspirerade mig själv att börja samla på och tänka på idéer. Jag står i stor tacksamhetsskuld till de båda enäggstvillingarna.

---

### Framgångsföretaget AB [www.framgangsforetaget.se](http://www.framgangsforetaget.se) (inte mycket men lite)

Nu i mitten av januari borde Verksamt sagt sitt och det blir ett aktiebolag av det här man gör och inte gör. Det betyder ju egentligen ganska lite. "Vad har du nu för affärsidé" säger folk i tid och otid. Man kan svara på olika sätt men jag brukar ibland säga "Jag vill skratta om dagen och sova gott om natten" En målsättning så god som någon. Ibland är det bra att stå på olika ben och ibland inte. Det är kul att vara engagerad i mycket men lätt att bli kluven. Men i Framgångsföretagets sinnevärld ser det ut ungefär så här:

### Resor

Reseriet och guidandet är fantastiskt roligt och det är en ynnest att få visa folk runt och att prata om dalahästar och hur man tillverkar norska bunader eller vikingarnas storhetstid. Mest är det amerikaner som ska underhållas och ses till och i ärlighetens namn kanske man inte behöver vara någon större kunskapsprofessor när man är i deras sällskap. Men kunskap och vetgirighet

är kul och desto mer man vet desto roligare blir det. I år blir det 7 resor och den första kör igång den 24 februari då det är upp och ner norska kusten i jakten på norrskenet och en och annan späckhuggare. Det blir bra det. Och sen rullar det på lite mer med början första maj. I år blir det 3-4 uppdragsgivare. Det negativa är att man har för många dagar borta kan jag känna.

På sikt skulle jag vilja ha ett liten egen reseverksamhet men då gärna med en bra parhäst och någon sådan har jag inte riktigt hittat ännu. Det mesta i form av kontakter och struktur finns redan tillgängligt. Det är inte hjärnkirurgi att sätta upp en mindre verksamhet som välkomnar folk till vårt vackra Skandinavien men som sagt – ibland är det brist på folk som vågar och vill släppa lite fotfäste. Det är både roligt och det finns goda marginaler.

22



Mitt sommarkontor

Framgångsföretaget [Amarualpaca.com](http://Amarualpaca.com) (inte riktigt färdigt)

Jag är rätt stolt över Amarualpaca och tror att det kommer att få fint att sälja in dessa kvalitetspläddar till koncept och designbutiker samt bättre hotell och spa. Nu har det tagit lite längre tid än vad jag hade hoppats. Det kanske blir så ibland när man själv vill ha allting gjort igår och de man tar hjälp av går lite långsammare tillväga. Men om ett par veckor blir att sjösätta allting och jag ser verkligen fram emot att få ett par större beställningar. Den egna drömkundden alla kategorier är Scott Dunn. För människor i närheten är priset 895:- packat och klart.



### Framgångsföretaget Music Rocks

Jag är också himla glad att vi har fått ut ett härligt kreativt spel som heter Music Rocks. Nu är kanske inte det är mycket att skryta med men under första månaden på marknaden sålde den i alla fall för omkring 80 000:- Drömmen är att Akademibokhandeln tar in det i sitt sortiment och att man kan göra bra företagspresenter av det. Här är ett litet foto:



Funkar så här: A. Kasta tärningar B. Gör låtar C. Ha kul.

Det är ungefär som "Så ska det låta" i en burk. Pris 100:- + moms.

### Framgångsföretaget Fingerdockor

Smådockorna rullar på. Nu när det är Supervalår borde man gör en uppsättning av Reinfeldt och Gustaf Fridolin. Så kan svenska folket sitta hemma med en uppsättning fingerdockor på varje hand och komma fram till vilka man ska rösta på. Det verkar som om Barnens Bokklubb vill utöka sitt samarbete och det hade varit så himla bra och sen ska jag försöka se till att norpa ett par andra kunder av rang. Paprica-klubben som är ICA Maxis klubb för smättingar hade varit suveränt att få med på resan. Så även WWF. Vi jobbar på det.





## Framgångsföretaget Skriva

Fokusera på osten inte på hålen.

Att skriva är roligt. Framförallt i kåserande stil. Sår man upp en Metrotidning eller hör på radio emellanåt eller bara lyssnar på Beatrice Ask kan man få mycket uppslag om både humor och ironi. Det vore kul att få skriva någon kolumn i et par branschtidningar. Dock har jag inga kontakter där men då får man fixa det. Det blir att ta de branschtidningar man vill vara med i och ringa upp och säga "Ni behöver mig" Säger de Ja säger de Ja och säger de Nej säger de Nej. Inte mer med det. Men ibland kan jag tycka att min hjärna och penna är en hyfsad kombination. Synd att inte fler tycker som jag! Sen att mata ur sig slogan och korta underfundiga repliker vore roligt at kunna ha som sidoinkomsthobby. Måste bara klura ut hur man gör det.

25

## Framgångsföretaget Stuga till uthyrning

Jag vill köpa en stuga i slutet av 2014. Denna ska vara antingen vid vatten eller berg. Eller både och. Ett område som jag gillar är Tärnaby och Hemavan. 45 mil från Umeå och inåt landet mot Norska gräsen. Närmaste norska stad är MoiRana. Utanför MoiRana byggs förresten en större flygplats. Ett område som kan användas året runt och som kan hyras ut relativt enkelt. En annan plats är jag gillar är kring Orsa och där finns det backar som kanske inte är lika roliga om man gillar fart och fläkt och för de som vill köra puder med snorkel – men för barnfamiljer är det utmärkt och det finns också trevliga sevärdheter under sommartid. Tredje alternativ är att inhandla något utomlands och utgå från det.

## Framgångsföretaget Agentio & Prata

Jag tycker det är roligt att hjälpa till. Det tror jag de flesta tycker. Jag tycker också ibland att goda tips och råd och hjälp och kontakter kan vara värt någonting. Om någon behöver något gjort (snickra 5 sommarstugor) och någon annan kan göra det som någon behöver gjort (snickra 5 sommarstugor)

och om jag sen sitter på kontakten till den goda snickaren så är det inte helt orimligt att jag blir belönad för den kontakten. "Nämen en kontakt kan väl inte vara värt något i pengar" kanske någon säger. "Tja varför inte" säger jag. Förra året började vi något som heter Agentio.

Tyvärr försvann den andra till Kina så det lades lite på is. Men idén är enkel. Om jag lyckas förmedla uppdrag som leder till konkret faktura så får jag 10 % av fakturerat belopp. Därav namnet Agen-TIO. Dock är det viktigt att kontakterna och referenserna är goda och verifierade och att det inte blir pannkaka. Största problemet i denna idé är nog förtroendet. Under 2013 var det ett par tre referenser och den roligaste var nog en filmare som fick vara med på den internationella båten Peace Boat som en japan startade för en herrans massa år sedan och sen var det även ett par tre kortfilmer som gjordes för Kinesiska Ambassaden och sen ett bröllop som hittades och ett litet inredningsjobb.

Jag gillar i all fall idén kring Agentio. Sen vill jag ut och prata lite mer också. Men då måste man ha något att prata om. Har inte riktigt kommit på vad det skulle vara men funderar på det.

### **Framgångsföretaget Skitsnacksbingo & Ekonomileken & FGS**

Tre andra produkter skulle jag vilja försöka sälja in lite också. Det är produkter jag tänkte fram och sen fått hjälp att sjösätta. Skitsnacksbingo är roligt. Det är 5 laminerade ark med spelchans på fram och baksida. På dessa står det 30 Corporate Bullshit ord som helhetstänkande & styrsystem & substansvärde & framtidsscenario etc. Dessa ord är samma men på olika platser på arken. När man sitter på möten och konferenser och föreläsningar bockar man av orden och när man har en rad ställer man sig upp och säger SKITSNACK. Kommer i fin förpackning och med pennor till.

Ekonomileken är en vanlig kortlek med 52 ekonomisk tips samt diskussionsämnen och JA och NEJ leken samt ett par andra finesser. Lite som Lyxfällan Light.



FGS eller Fråga Ger Svar är ett utmärkt Socialt Experiment. Det består av 20 frågekort som kan användas när du är nyfiken på folk. Låt oss säga att du sitter på Pusterviks Café och in stövlar en person med träben och porslinsöga då blir jag i alla fall nyfiken. Jag tar fram mitt frågekort och noterar vad jag tror 1. Vad kommer personen ifrån 2. Vad gör hen på sin fritid 3. Har hen hund eller katt eller annat djur. När jag sammanställt vad jag tror går jag upp och säger "Goddag jag har gjort en amatörmässig utvärdering av dig". Sen får man se hur rätt eller fel man har. Det är en mycket rolig ice-breaker. Ett annat sätt är att du delar ut ett kort och säger "Hörru jag sitter här en kvart. Ta och försök lista ut vem jag är".

### Framgångsföretaget Turbano

Shhhh.....hemligt. Så bra att det kan bli en kioskvältare men då är det ett par tre saker som ska klicka. Men vi ska se till att det klickar.

## Mamma

Mamma sa. "Kan jag inte få vara med i din lilla årssummering" "Tja kan du väl få" Så nu är hon det.



## Blandat I

Det är roligt det här med personer som subjektivt förstår sig på saker. För ett par månader sedan var jag på en sån här tillställning där folk får lite priser och så. Det var himla trevligt även om jag inte vara i bästa form den specifika dagen. Jag hade suttit i en screeningsjury vilket var mycket roligt och lärorikt. Hursomhelst satt jag på en bänkrad och bakom mig hörde jag en handfull personer prata om politiskt korrekta saker inom finansieringsvärlden Det var ROI och underkapitalisering och styrmedelsfrekvenser. Ett tag senare vände jag mig om och på den raden satt 7 stycken personer som alla var en kopia av Boxer-Robert. Det var förmodligen en intershipgång från SEB. Det är

inget fel med internshipgäng från SEB men själv blir jag alltid livrädd när jag ser ett gäng boxer-Robertar.



För några år sedan försökte jag förklara för en banktjänsteperson att jag inte tar råd av banken eftersom de helt enkelt är för dåligt pålästa och om jag går ner och ställer 3 frågor och får Godagyxskaft tillbaka då finns det andra tillvägagångssätt. Argument kring passiva inkomster och tjäna pengar när man sover och att jag hade en budget på 4874,- per månad inklusive hyra var svårbegripligt. Hon trodde jag hade glömt en nolla. Det är kul att snacka pengar. Synd att många inte tycker det.

För en tid sedan lyssnade jag på en handläggare på ett halvstatligt verk som heter IMLA. Denna handläggare sa "Jaha blir du lönsam år 3 efter kvasiavsättningarna och referensbudgetering i Nummer 1010". Han log som om han ville sätta personen på plats. Den personen kan vi kalla Mattias Andersson. "Nja men jag kan bli lönsam på 24 timmar". Det är viktigt att vi har en bra insikt i hur ett företag blir lönsamt på kort tid och hur vi skapar låga trösklar. Att vara lönsam ska inte förväxlas med teckningen "Blir du lönsam lille vän" av konstnären Peter Tillberg utan det handlar om hur du på kortast tid ska skapa mer inkomster än utgifter.

Det finns ett lysande exempel som handlar om mat och möten och drivs av min vän. Så här funkar det.

A. Jag erbjuder mellan 8-12 personer att komma hem och äta hos mig. De känner inte varandra. Det är lite som programmet halvåtta hos mig.

B. Dessa gäster säger Ja eller Nej om de vill komma och för tre rätter med vin betalar du 400:-. Förutom att du blir mätt i magen får du träffa folk du annars inte hade träffat.

C. Detta är konceptet. Ingenting anta. Punkt och Slut.

D. Lönsamhetskalkylen på detta är  $10 \times 400 = 4000$ :- Det betyder att min vän har detta kapital att röra sig med. Eftersom hon är en grym kock och kan trolle med knäna är hennes kostnad 150:- per person vilket är 1500:- Plötsligt har hon en vinst på 2500:- och arbetsbördan är kring 8 timmar vilket ger 312.50:- per arbetat timme och en Roi på 167 %. Inte illa för en middagsbjudning.

E. Djävulens advokat säger "Töntigt att bjuda på mat som affärsidé. Man kan väl på McDonald". Då svarade jag jag som Ängels advokat "Personen har gjort det i 4 år x 2 gånger i veckan vilket blir 400 middagsbjudningar och det i sin tur ger  $400 \times 2500$ :- = 1 000 000 och för detta har hon köpt två hus i Indonesien som nu hyrs ut för en nettointäkt på årsbasis om 3500:- per vecka vilket är 7000:- för båda husen och det ger en passiv inkomst på dryga 350 000;- per år. Folk får tycka vad det vill men jag tycker det är en lysande affärsidé". Du sitter här och får en bruttolön på omkring 35 000:- månaden och sen har du en segelbåt och en radhus och en  
Men som sagt man kan ju tänka olika.



## Blandat II

I sommar var jag i Stockholm några dagar. Vår huvudstad är trevlig att besöka lite nu och då. Det finns en liten obetydlig restaurang i Gamla Stan som heter Michelangelo där familjen Andersson beställde champagne och skålade till vår egen förträffliga ära. Humor i sammanhanget var att kyparen Alfredo var samme man som visst var där för 42 år sedan då morsan och farsan var där för första gången. Vi fick oss ett gott skratt och jag tror nog att föräldrarna varit där en del gånger då den trevliga mannen nickade igenkännande och skrattade gott och gladast var han nog när han sa: "Jag jobba två vecka till sen pensioneringen du vet va skönt".

Sen var Pekke och Anna här i Göteborg under sommaren och vi hittade vi på en massa roliga saker och det som är roligast är ju att det mesta finns runt husknuten. Man behöver inte göra några större utflykter. Sen tar det ju tid

att bara sitta och prata. De firade yllebröllopp som jag tror är sju år av någon anledning. De har fixat och donat med sin sommarstuga och är så gott som klara efter 4 år. Kanske har det tagit lång tid att fixa den men då får man ha i åtanke att de själv har huggit vartenda träd som sedan gjordes till plankor och spikades upp och idag står det en snitslig 65 kvadratmeters stuga bredvid vattnet i en liten oas utanför Umeå. Tror de är stolta över den. Det ska de vara. Anna hon jobbar och verkar på en reklambyrå som heter Vinter vinterwebb.se Den blev utsedd till Sveriges bästa så sent som för några veckor sedan. De ska hon vara stolt över.

Pekke han driftar lite för Lule Kraft och har gjort det några år. De trivs nog väldigt bra i Lule med hus och två bångstyriga Irländska Settrar samt två barn. En av varje. Karl som börjar plugget här snart och sen Elsa som är ett par tre år yngre. När de var här hann vi med skärgården och att äta gott och skratta mycket. Erik och jag har känt varandra sedan vi var spädgrisar. Bra med sådana människor. Erik berättade om sina senaste äventyr i jaktskogen och sen berättade de båda hur hela familjen hade haft så trevligt på Seychellerna som de besökte i Februari.

Pekke har en dold talang. Han är en grym kock. Längesen jag träffade någon så passionerad matlagare. Tror jag ska anmäla honom i smyg till Mobergs tävling Master Chef. På tal om knytpunkter mellan folk så är Annas kusin Anton en sjukt duktig designer som förut jobbade för NOKIA och idag är han halvguru i Seattle någonstans. Jag har aldrig sett någon rita så bra till att börja med. Nu är det några år sedan vi sprang på varandra men när jag tänker på produktdesign tänker jag ofta på denne Fahlgren. Hans pappa och mamma ägde förresten en Pepparkaksfabrik en gång i tiden. Det tycker jag är roligt.



Anna och Pekke bodde i ett litet trevligt hus som Annas kusiner har. Kusinerna var i Grekland så det fungerade ju alla tiders. Bra med kusiner som inte är hemma hela tiden.

Sen var min vapendragare Claire här några dagar. Hon är också en fröjd. Omtänksam och rapp i tanke och sinne. Hon har planerat väl för sig själv. Hon bor med sin son Lennon 40 minuter från London och har hand om stora konton för FedEx. Hon har en bra balans i livet. En föredöme när det gäller det. Vårt första möte sträcker sig tillbaka till Skiathos i Grekland för många år sedan. Sällan har jag träffat någon som jag litar på så mycket och vet att det som sägs stannar mellan oss om vi så önskar. Vi hann också med att göra massa turistsaker men usch vad tiden gick fort tyckte jag. Å andra sidan är det ett bra tecken.

Nästa gång hon kommer blir inte lika roligt. Jag har nämligen i ett svagt sinnestillstånd anmält oss båda till Göteborgsvarvet nu i Maj och jag tänkte inte på att hon har sprungit marathon under 3.30 och kommer att springa med en eldgaffel bakom mig. Jag som egentligen bara vill sitta under en korrek och samla på idéer. Jag vet i alla fall hur en syrgasmaskin fungerar och det är en bra start. Hur som helst ska det bli rätt roligt. Om det är lika roligt över Göteälsbron återstår att se.



De båda roliga människorna Linda och Lucio har jag också umgåtts mer med. Linda hyrde en lägenhet av mig för några år sedan och sen har jag haft problem att bli av med henne. Jag är alltid imponerad av personer som tar sig för saker och som är snabba i tanke och som inte sitter still och väntar på att saker ska hända. Sen är jag förvånad att en skåning kan vara så rapp i käften. Jag blir nästan avundsjuk. Pojkvännen Lucio är en lugn och stabil schweizitalienare som både tillverkar gitarrer och som har lärt sig svenska grymt fort och som idag jobbar som uber-elektriker på Skanska. När man frågar vad han gör blir svaret "Tja jag åker runt i en liten bil och hälsar på gubbar på byggarbeten och säger mitt namn är Ström om det kan vara till någon ledning". Det borde finnas fler som Lucio och Linda. De gör mig glad.



BittraBritta

Et klassiskt psykologiskt svar på frågan "Varför tycker man om vissa människor" skulle vara "För att de påminner dig om dig själv". Ett svar så gott som något. Jag har tidigare berättat att jag tycker personerna bakom BittraBritta är det bästa norr om Sockertoppsbergen. Det händer saker och de gör saker. De går från klarhet till klarhet och de är alltid glada och positiva. Det är få som har den andan och orken.

En av anledningen att man vill hänga med positiva och driftiga och lyssnande människor är att de smittar av sig. Man blir som man umgås tror jag. Men varför ta mitt ord för det vill ni ha något gjort utöver de vanliga så smygkika på [bittrabritta.se](http://bittrabritta.se)

Ibland tänker jag vilken sagolik tur jag hade som blev sparkad från ett säkerhetsjobb i alperna för att sedan komma hem och kasa pil på en Sverigekarta och flytta till Göteborg och sedan träffa en människa som hette Maria som nämnde Jessica & Hanna i förbifarten. Annars hade vi inte träffats. Hurra för omständigheter.

”Om man vill ha någonting gjort ska man fråga upptagna människor”

35

## Babben

Hon måste var roligheten personifierad och jag undrar om hon inte klonar sig själv med tanke på hur mycket som hinns med. Antingen är det Lunds humorfestival eller skrivande eller alla dessa humorprogram. Det är stå-upp och sitt-ner och föreläsande och med i en serie i Kenya där jag tror hon spelar elak vit kvinna. Jag blir förbluffad. Vid något tillfälle tror jag hon har sagt ”Nja utbränd. Lite vidbränd då och då”. Mitt eget stora mål inför 2014 är att ta en kopp kaffe med Larsson.

## Skanderby & Nyberg

Minns första gången där i någon trött lokal vid Beteendevetarhuset hur en stentuff yngling kom in i grön basker och slog sig ner. Jag tänkte förstrött att ”Det här ska bli intressant”. Det är intressant med intressanta personer som gör skillnad. Christian är en sådan. Nu ses vi alltför sällan. Det är synd. Men när vi ses är det trevligt. Jag är imponerad av hans förmåga att göra rätt saker och att göra saker rätt. Denna Stockholmare som sedan flertalet är Umeåbo lyckas med det han tar sig för. Oavsett vad det gäller. Han är framgångsrik inom sin gebit och en person som jag hyser stort förtroende för. Tillsammans med fru och barn har han skapat en bra situation. Jag tror vi alla skulle må bra av lite fler Christian-gener i oss.



Skanderby x 2

Annakarín är en annan bekantskap som jag verkligen uppskattar. Tänk att man kan både vara professor och Världsmästare i Brännboll. En härlig kombination. Vi har inte umgåtts tidigare men för ett par år sedan började vi samspråka. Hon är en person som har massor att göra men som på något märkligt sätt alltid har tid över. En person vars drivkraft och struktur och brutalt härliga kommunikation samt humor är en arsenal av gobitar som jag uppskattar och gillar. Hon har en förmåga att hitta roliga vinklar på saker och ting och är ärligt härligt med bra prioriteringar. Annakarín professorar och föreläser och skriver böcker och har tid för familj och vänner. Jag tror hon kommer att bli en staty i sin egen livstid. Borde passa lagom nu till Umeå som kulturhuvudstad under 2014. Jag är glad att hittat en ny kompis. Verkligen.



Bra bok. Digital Entreprenörskap.

## Nya bekantskaper



Under decembermånad stod jag i en bod och krängde fingerdockor. Det var den årliga Lisebergs julmarknad. Nu var det inte -3C och blå himmel samt 2 meter snö utan snarare sidledes Ivar-storm med inslag av flygande plåttak och skrikande katter. Oavsett gick det hyfsat och en av de stora behållningarna var Christer & hans fru Marie-Therese och deras gäng som driver Mrs Curlies. Man måste tycka om ett par och deras besättning som har som affärsidé att sälja fudge. Det går lysande för dem och nu har de också introducerat chai-te till marknaden och växer snabbt. De växer för att de gillar vad de gör och har passion för sina produkter. Det ska bli en fröjd att följa

deras resa. Under Liseberg blev de båda förstagångsföräldrar så vi får gratulera i efterskott. Förmodar att det var en godbit.

Calle och hans Mikaela är ett par personer som jag uppskattar och har lärt känna här på sista tiden. Calle försöker hålla reda på saker och ting och ha koll på bus här i Göteborg med omnejd. Det gör han med bravur och sällan har jag träffat en person som man får bättre förtroende för. Jag vet inte varför, det bara är så. Och det är ändå Calle utan uniformen. Och allting verkar möjligt "Självklart vi löser det" "Hörru det är inga problem" "Klart vi kan fixa det". Han är också en sådan person det känns som man kan ringa 03.40 om man har ett problem tja då löser Calle biffen. Han borde bli nästa chefsförhandlare i mellanöstern eller Syrien. Heders.

38

## Agneta

På onsdag ska jag träffa en person som heter Agneta. Det ska också bli en rolig ny bekantskap. Jag har goda förhoppningar på detta möte.

## KM



Vampyrkatt

## Födelsedag

När detta skrivs är det tydligen min födelsedag om man får tro födelsebeviset. Nummer fyrtio. Tillåt mig tvivla. Ett enkelt trick om man inte vill bli uppmärksammas är att plocka bort datumet från Facebook. Då vet folk knappt om att man existerar. Kan vara bra det ibland. Dessa tider ligger de flesta och idisslar julskinka och nyårsraketer så det får bli fest när björnen väcks ur sitt ide framåt värkanten någon gång.

## Framtiden

Ska man leka med ord och tidsaspekter finns ingen framtid. Den kommer ju inte. Det finns inte heller någon dåtid. Det enda tid som finns är här exakt just nu. Lite filosofiskt dravel kanske det är och jag tycker det är rätt roligt att planera saker på sikt. Nu har jag inga storslagna nyårslöften och om jag hade haft några hade jag säkert brutit dem. Men tre saker ska jag försöka åstadkomma med god hjälp av folk omkring mig.

1. Dricka en stor svart kopp kaffe med Babben
2. Springa (gå sakta) Göteborgsvarvet 17 maj 2014 på 2.30\*. Jag vet hur en syrgasapparat fungerar.
3. Omsätta 1 miljon kronor\*

\*Om det blir dubbel så lång tid är de också helt OK.

\*Om det blir hälften av det så fungerar det också.

---

## Avslutningsvis

Nu ska jag gå och köpa ett par liter mjölk och några svarta sopsäckar. En uppgift så god som någon. Passar på att önska en bra start på 2014 och låta er veta att ni alla betyder mycket för mig.

Mattias 20140102

## Drömmar

Det är viktigt att drömma. Om stort och smått. Märkligt vad som händer i våra huvuden ibland. Själv har jag massa roliga och märkliga saker. En gång drömde jag att jag vunnit 19 miljoner och vaknade och var glad i 7 timmar innan jag kom på att det var en dröm. Då blev jag grymt förbannad. Oftast brukar jag hänga med DaVinci och Sokrates och massa roliga personer som passerat revy. Tidsresenärernas dröm tror jag det kallas om man går till folk som tror sig tyda saker man drömmer.

Denna nedan är både sorlig och bra på en och samma gång. Men nyttig.

En dröm är att jag går in ett ljust rum utan folk och jag vet inte riktigt vart jag är. Man måste kisa med ögonen för att se då allting är vitt och blänker. Där ligger en man som påminner om mig själv men en generation äldre. Han andas och jag undrar vad han tänker. Från hans huvud och nacke går det slangar som är kopplade till maskiner som piper och blinkar. Andra tuber sitter i mun och hals och leds till makapärer som ger ifrån sig ljud och indikerar saker jag inte förstår. Mannen är kopplad med genomskinliga plaströr från ljumskar och handleder. Jag skulle vilja fråga honom saker men han svarar inte. Ingen person syns till och jag kan stanna så länge jag vill men det känns som om personen är någon annanstans. Långt därifrån. För varje pip och andetag är det som om all den kunskap och visdom och roligheter som denne man samlat på sig - försvinner ut i dessa tuber och rör till någon obekant plats som ingen av oss är bekant med. Röda siffror och kurvor ändras i dessa kalla sterila maskiner.

Ute i korridoren rör sig hasande skuggor. Jag får inga svar på de frågor jag försöker ställa. Det irriterar mig. Ovissheten är frustrerande. Pipandet och väsandet blir tystare och mindre frekvent. Den hand jag håller i kramar min



och maskinerna och siffror och indikationer stannar. Allting slutar men samtidigt börjar allting om.

I denna mörkaste av stunder ser jag en avspänd och glad man i horisonten som står barfota och med slitna jeans och uppknäppt skjorta i ett mörkgult rapsfält. Han är min egen ålder fast verkar tidlös på något sätt. Han skrattar och lägger en arm runt min axel då vi går en stig okänd för mig. Jag vet inte vart vi är på väg. Vi går över stenrösen och porlande bäckar. Vägen kantas av skuggor som jag tror jag känner igen men ändå inte. Mannen stannar upp och byter några vänliga fraser med de transparenta individerna. Av någon anledning verkar de veta vilka vi är. Högt ovan står solen i zenit och jag känner en ljummen värbris. I slutet av vår vandring sätter vi oss ner vid en brygga där två metspön är till vårt förfogande. Mannen ser rakt igenom mig på något märkligt och igenkännande sätt. Han tar långsamt till orda och säger med en lugn ekande röst:

Du vet saker sker av en anledning. Det är svårt att förklara och ännu svårare att förstå. Vår tid var då. Din tid är nu. Men vår tid är också senare. Mannen nickar och tar sitt metspö medan jag står kvar. Han tittar på mig länge innan han tyst försvinner bland skuggorna i närmaste vassrugg utan några fotspår. Då vaknar jag.